

5 Ιούνη – 5 Ιούλη: Μήνας για τη Γη κι ενάντια στο Κεφάλαιο

Κάλεσμα συντρόφων από την Ουρουγουάη:

Προτού κάποια νέα τεχνολογία εμφανιστεί για να μας πείσει πως ένας πράσινος καπιταλισμός είναι πιθανός, πως είναι δυνατή μια πιο υγιής διαχείριση της ισοπέδωσης και του ελέγχου επί της ζωής, αποφασίσαμε να παρέμβουμε. Προτού συνηθίσουμε στο τόσο θέαμα, προτού χάσουμε και την τελευταία προσμονή ενός κόσμου όπου η φύση δεν εμπορευματοποιείται, ούτε πραγματοποιείται για κρατική κι επιχειρηματική χρήση, αποφασίσαμε να δράσουμε. Οι διαμαρτυρίες για τη Γη, όπως και καθετί σ' αυτό το σύστημα, τείνουν να μουσειοποιηθούν, τείνουν να μετατραπούν σε κομμάτι της βιτρίνας της τάδε ή δείνα «μέρας για...». Στον αντίποδα, η αποκεντρωμένη, μετωπική, ελεύθερη και αυτόνομη δράση, η δράση που αναζητά τη ρίζα του προβλήματος και τα συγκεκριμένα μέσα για να δώσει λύση, κινείται εναντίον του Κεφαλαίου και των κοινωνικών σχέσεων που αυτό παράγει. Προτού διαπιστώσουμε πως το νερό δεν είναι πια πόσιμο, ή πως για να καλύψουμε το σύνολο των διατροφικών μας αναγκών πρέπει να πληρώσουμε τις ίδιες εταιρείες που ελέγχουν τη διατροφή, αποφασίσαμε να μην περιμένουμε άλλο, αποφασίσαμε να προωθήσουμε την αντίσταση που εδώ και καιρό διατρέχει τις ηπείρους και τους ωκεανούς...

Οι δράσεις κάθε τύπου μάς ενώνουν. Ας ενδυναμώσουμε την πραγματική κριτική, αυτή που κυοφορεί τη συνεκτική πρακτική ενός νέου τρόπου κατανόησης της φύσης και των σχέσεων με τους άλλους και το άλλο. Η εξέλιξη του Κεφαλαίου πραγματώνεται μέσω σχεδίων, τα κράτη και οι εταιρείες έχουν τις βάσεις τους επί των διάφορων περιοχών, η ισοπέδωση συγκεκριμενοποιείται στα εργαλεία που τίθενται σε χρήση, ας απαλλάξουμε λοιπόν την αντίσταση από την αφαίρεση, το θέαμα και την ακτιβίστικη απόγνωση κι ας την μετατρέψουμε σε δράσεις που μετασχηματίζουν στ' αλήθεια την πραγματικότητα. Ας φέρουμε κοντά την αφοσίωση και τα προτάγματα των αγώνων μας για να παράξουμε μια πραγματική και διευρυμένη μεταμόρφωση.

Ο μήνας για τη Γη κι ενάντια στο Κεφάλαιο δεν επιδιώκει να αποτελέσει ένα στάσιμο ή ιερό κάλεσμα, αλλά μια ευκαιρία για να ενδυναμώσουμε τους αγώνες προς υπεράσπιση των εδαφών ενάντια στην καπιταλιστική καταστροφή και τις κάλπικες συνταγές που επιδιώκουν να θωρακίσουν την κυριαρχία ή στην τελική να προασπίσουν κάποια μικρότερη σε μέγεθος έκφρασή της...

Απέναντι στους κερδοσκόπους κάθε είδους, απέναντι στον υποβιβασμό της ζωής και ολόκληρης της φύσης σε εμπόρευμα, απέναντι στην αλαζονεία όποιου θεωρεί εαυτόν ιδιοκτήτη της ζωής, αντιτάσσουμε τη λευτεριά όλων.

Η Γη δεν είναι προς πώληση, είναι προς υπεράσπιση!

Την Κυριακή 7 Ιούνη και την Κυριακή 5 Ιούλη καλούμε σε συντονισμό δράσεων αγκιτάτσιας και προπαγάνδας στις διάφορες περιοχές. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του καλέσματος έχουν έναν διευρυμένο χαρακτήρα, προβάλλοντας και αναγνωρίζοντας την οριζοντιότητα και την άμεση δράση στους αγώνες για τη Γη.